

Lekker en lokaal lijken na bijna een eeuw weer helemaal bij elkaar te horen. Voedsel kan van dichtbij komen, en wordt steeds belangrijker. Ook omdat het verbindt en staat voor betrouwbaar, betrokken en vaak bio.

Lekker lokaal



Ook een grote oude band is al genoeg om groenten in te laten groeien bij Urban Farming.

FOTO'S STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

Initiatieven in Hilversum

De Skip Valley Community Garden is niet de enige locatie in Hilversum waar men aan urban farming doet. Drie andere voorbeelden.

Villa Industria: Achter zwembad de Lieberg wordt op een bouwterrein getuinigd. Het project is dit jaar uitgebrepen tot icoonproject van Noord-Holland.

De Avonturijn: Het allereerste project van Urban Farming o35. De moestuinbak-

ken staan op het schoolplein van de gelijknamige basisschool. Kinderen, leraren, ouders en buurbewoners doen mee.

13 Tuinengebied: In de ruimte tussen de flats gevestigd aan de Lopes Diaslaan en de Erfgoedstraat hebben bewoners een tuin aangelegd met groente en fruit.

Meer informatie: www.urbanfarmingo35.nl



Vincent Harmsen
redactie@gooieneiland.nl

Het opzetten werd met aardig wat scepsis begroet

wel: gemeenschapstuin) aan de Hilversumse Diependaalseweg. Patrick en Maud zijn de initiatiefnemers ('maa zeker niet de eigenaren') achter het project, en verbouwen in de tuin op natuurlijke wijze groente, fruit en kruiden. „Dus onbespoten en niet genetisch gemanipuleerd”, aldus Patrick. Het idee ontstond vorig jaar. Maud: „Ons balkon was overvol met zelf geteelde groente en we zochten een plek om meer te kunnen boeren.” Toen hoorde Patrick van een bijeenkomst van Urban Farming o35, een Hilversums collectief van gemeenschapstuinen. „Ik ging langs en vertelde over een stuk braakliggend terrein hier in de wijk Kerkelanden. Zij waren gelijk dolenthousiast. Mijn idee was om met hun mee te doen;

maar het kwam er op neer dat wij het zelf gaan opzetten.” Dat opzetten werd in eerste instantie met aardig wat scepsis begroet. „Er werden een heleboel doemsscenario's geschatst”, vertelt Maud. „Dit kon niet, dat ging stuk, zus werd gejet.” Patrick vult aan: „Mensen bleken een heel zwart beeld te hebben van de samenleving.” Maar de pessimisten kregen ongelijk. Sterker nog: naast dat vandalisme uitbleef bleek de omgeving uiterst betrokken. Patrick vertelt hoe buurtbewoners spontaan stekjes kwamen langsbringen, en hoe zijn werkgever ('een grote afvalverwerker in Hilversum') kosteloos vier grote afvalcontainers verschaftte, die nu worden gebruikt om in te tuinieren. Een lokaal schildersbedrijf verstrekte

daarnaast verf en een onbekende buurgenoot stelde zijn aanhanger beschikbaar om materialen te rijden.

Uitdagingen

Een grotere beer op de weg bleek de gemeente. Het duurde maanden voordat ze groen licht kregen om de grond te gebruiken. „Een trage ambtelijke molen”, aldus Patrick. „Ze gingen uiteindelijk akkoord onder allerlei voorwaarden.” Ook duurde het lang voordat er een watertappunt in de tuin was gerealiseerd. Patrick: „Geld was de uitdaging. Uiteindelijk hebben we van Urban Farming o35 budget gekregen voor een wateraansluiting.” Doordat ze moesten wachten op water kon pas halverwege juni het eerste materi-

aal de grond in. Daarom zal de oogst dit jaar beperkt zijn. Toch groeit en bloeit er al een brede selectie aan planten: van mais tot pompoen, en van pruimen, bramen tot aardbei. Binnenkort gaan tevens de wintergewassen de grond in: kool, paksoi en peen. Maud: „En volgend jaar gaan we echt vroeg knallen.”

Patrick en Maud hebben plezier in het tuinieren, maar minstens zo belangrijk vinden ze het om de buurt samen te brengen. Dat blijkt al aardig te lukken: er doen al een kleine tientallen mensen mee. „Het zijn alle groepen door elkaar die hier komen”, vertelt Maud. „We zien hier typische Gooise mensen, maar ook bijvoorbeeld mensen met een allochtone achtergrond.” Volgens

Patrick leidt het samenkommen tot handige contacten: „Men leert elkaar kennen. Als jij weet dat drie deuren verderop een loodgieter woont dan ga je niet een dure loodgieter nemen die tachtig euro voorrijkosten rekent.” Naast dat mensen in de tuin helpen, komen anderen – met name senioren – graag langs voor een praatje. Patrick: „Ouderden vinden het fantastisch. Vroeger waren er natuurlijk veel meer plekken waar mensen samenkwamen. Nu is iedereen afstandelijker en in zijn eigen wereldje.”

De droom van Maud en Patrick? Dat de tuin in de toekomst de centrale ontmoetingsplaats van de buurt wordt. „Als mensen langzaam leren dat het ook hun tuin is, en ze lekker hun stoeltje hier naar toe meenemen, dan zou ik heel gelukkig zijn”, zegt Maud. Ook hebben ze op het vlak van tuinieren nog genoeg ambities zo blijkt. Een 'insectenhotel' bijvoorbeeld. Maud: „Dat is een ruimte gevuld met allerlei verschillende natuurlijke materialen zodat verschillende insecten er hun woonplek kunnen vinden.” Patrick fantaseert over een 'pizza-tuin' waar de ingrediënten om pizza te maken - tomaten, uien, basilicum, etc - groeien. „En mogen we nog een oproep doen?”, vraagt Patrick. „We zoeken nog iemand die tegels kan leggen zodat de tuin ook toegankelijk wordt voor minder valideën. Dat vind ik erg belangrijk.”

De tuin is voorlopig dus nog een 'werk in uitvoering'. Maud: „Het is hier een echte groetuin.”



Containers, prima als tuin.



De kruidenspiraal.



Aardbeien in een autoband.



Wat stenen en grond, en voila.



Bakken met groenten.



Wim Jansen.

'Geen trendhoppers'

Mijn tuin en ik

Naam: Wim Jansen
Leeftijd: 67
Woonplaats: Weesp
Heeft een tuin in: Weesp

Wat is bijzonder in je tuin?

„Mijn Japanse wijnbessen. Die kun je niet in de winkel kopen. Toen mijn vrouw en ik dit tuintje namen, stond hij er al. De vruchten die er af komen zijn een beetje te vergelijken met een frisse framboosmaak. We zitten nu midden in de bloeiperiode.”

Op vakantie in eigen tuin?

„Jazeker. Wij hebben de luxe van een klein huisje in onze tuin. Groot genoeg voor een bed en de nodige faciliteiten. Het is niet bedoeld om in te wonen, maar een aantal nachten per jaar slapen we hier. Het voelt alsof je in het buitenland zit, of in een andere wereld. Onze tuin is verdeeld in een moestuin en een siertuin. Het huisje staat midden in het gedeelte van de siertuin.”

Door de bomen het bos nog zichtbaar?

„Ons tuinhuisje had wat achterstallig onderhoud. Door de tijd die we in het opknappen moesten steken, raakte de tuin achtergesteld. Gelukkig hebben we heel veel vaste planten die zichzelf wel redden, maar het heeft er een tijdje best slordig bij gestaan. Inmiddels is het huisje opgeknapt en kunnen we weer energie steken in het verzorgen van onze planten en groentes.”

Alleen maar standaard groentes?

„Nee hoor, ook een hoop andere dingen. Er is een Vlaamse website waar je zaden van speciale gewassen kunt bestellen: denieuwetuin.be. Heel veel Aziatische groentes zoals paksoi en oker.

Echt oud Hollandse vergeten groentes doen we niet aan. Ik denk altijd: vergeten groentes zijn terecht vergeten. Meestal zijn ze niet zo smaakvol. Die trend slaan wij liever over.”

Ga je nog wel naar de supermarkt?

„Alleen voor dingen die we zelf echt niet kunnen kweken. Ik hoeft geen kippen te slachten, dat kan ik niet over mijn hart krijgen.”

Andonny de Bruijne